

COVID-19. Η μέχρι σήμερα πορεία του εμβολιασμού και οι προοπτικές του.

Οκτώβριος 2021.

*(Σημείωση του αντιγράφου: αναζητώντας στοιχεία στο διαδίκτυο για να γράψω την συνέχεια στο άρθρο μου “Σκέψεις για τον κορωνοϊό, την διάδοση και τις επιπτώσεις του”¹ έπεσα πάνω στο παρόν άρθρο, που κατά την εκτίμηση μου έχει ιδιαίτερη αξία και σημασία γιαυτό και το αντιγράφω και παρουσιάζω στην συνέχεια)**

Λίγους μήνες τώρα η πανδημία του κορωνοϊου (SARS-Cov 2) που τόσο ταλαιπώρησε τον πλανήτη από τις αρχές του 2020 και μετά έχει αρχίσει να κοπάζει.

Η ζωή επιστρέφει στην κανονικότητα και όλα τα μεγάλα ΜΜΕ, οι πολιτικοί και οι οικονομικοί παράγοντες κάνουν λόγο για επιστροφή στην ανάπτυξη με υψηλούς ρυθμούς, αφού το πρόγραμμα των εμβολιασμών προχωρά ικανοποιητικότερα και ήδη γίνεται λόγος για ποσοστά εμβολιασμού που στο γενικό πληθυσμό των προηγμένων κρατών ξεπερνούν το 30%. Σε επιμέρους τμήματα του πληθυσμού το ποσοστό εμβολιασμών πλησιάζει το 60%, σε ορισμένες μάλιστα περιπτώσεις εγγίζει το 85-90%.

Τα εμβόλια που κυκλοφορούν θεωρούνται ιδιαίτερα επιτυχημένα και ήδη οι ρυθμοί παραγωγής τους έχουν κατορθώσει να καλύπτουν πλήρως την υπάρχουσα ζήτηση

Οι λόγοι που παρουσιάζονται αυτοί οι τόσο υψηλοί δείκτες, παρόλο που τα εμβόλια που τελικά εγκρίθηκαν από τον Π.Ο.Υ. έχουν λίγους μόνο μήνες ζωής² (και σύμφωνα με κάποιες κριτικές που ακούγονται δεν είναι βέβαιο ότι ολοκλήρωσαν πλήρως και απολύτως ικανοποιητικά τις αναγκαίες δοκιμές) είναι τρεις:

A) Όσον αφορά τους ηλικιωμένους το εμβόλιο παρουσιάστηκε όχι μόνο ως απαραίτητο συμπλήρωμα της υγείας τους μαζί με το σύνθητες αντιγριππικό εμβόλιο, αλλά επιπλέον το Δημόσιο/εθνικό σύστημα υγείας τους καλύπτει το ήμισυ του κόστους. Αυτό είναι σοβαρή υπόθεση για ένα εμβόλιο που απαιτεί δύο δόσεις μέσα σε περίοδο 6 μηνών και το κόστος του είναι αρκετά υψηλό.

B) Το τμήμα του πληθυσμού που ο εμβολιασμός έχει φθάσει και κυμαίνεται στα υψηλότερα ποσοστά του 85-90% αφορά κυρίως δύο κατηγορίες: Αφενός τους φυλακισμένους και αφετέρου τους μετανάστες που έχουν παράνομα εισέλθει στην χώρα. Οι λόγοι της επιτυχίας εδώ βρίσκονται σε δύο πολιτικές που θεωρούνται επιτυχείς. Σε αυτούς που βρίσκονται σε καθεστώς περιορισμού της προσωπικής τους ελευθερίας δόθηκε δυνατότητα περιορισμού της ποινής ή ευνοϊκότερης αντιμετώπισης ενώπιον μίας εκκρεμούς δίκης. Ως αιτιολογία παρουσιάζεται η άποψη ότι τα άτομα αυτά που συμφωνούν οικειοθελώς στον εμβολιασμό τους παρουσιάζουν κοινωνική ευαισθησία και ενσυναίσθηση, συνεπώς αξίζει να τους αναγνωρισθεί αυτό και να έχουν κάποιο άμεσο όφελος. Στην δεύτερη κατηγορία, των παρανόμων μεταναστών θεωρείται ότι το κυριότερο κίνητρο βρίσκεται στο γεγονός ότι εμβολιαζόμενοι (και μάλιστα και με τις δύο αναγκαίες κατ' έτος δόσεις) λαμβάνουν δηνιαία δυνατότητα νόμιμης παραμονής στην χώρα, με ελευθερία κινήσεων και την μηνιαία οικονομική ενίσχυση που η ΕΕ έχει προβλέψει για αυτές τις περιπτώσεις (υπό τον αυστηρό όμως όρο ότι ο εμβολιασθείς μετανάστης θα παραμείνει εντός των συνόρων της αρχικής χώρας υποδοχής του).

Ο αντίλογος που ακούγεται για αυτές τις πληθυσμιακές κατηγορίες και τα υψηλά

¹ Δημοσιευμένο στο http://www.legalnews24.gr/2020/04/blog-post_39.html

² Εδώ σημειώνεται ότι από πηγές που μάλλον θα πρέπει να θεωρούνται τουλάχιστον φιλικές προς τις κατά καιρούς παρουσιαζόμενες συνωμοσιολογικές θεωρίες, έχει κατακριθεί ο Π.Ο.Υ. διότι ενέκρινε 3 διαφορετικά εμβόλια, πολύ διαφορετικά μεταξύ τους και με προέλευση από διαφορετικά μεταξύ τους οικονομικά και πολιτικά κέντρα: Ένα από την Ρωσία, ένα από την Κίνα και φυσικά και ένα από δυτική εταιρεία. Κατά την άποψη του γράφοντος ο Π.Ο.Υ. με αυτή την επιλογή του έδειξε ότι είναι απαλλαγμένος από προκαταλήψεις και ότι δεν εξαρτάται από συμφέροντα.

ποσοστά εμβολιασμού τους είναι ότι ουσιαστικά εξαναγκάστηκαν προς τούτο και ότι δεν είχαν και μεγάλες δυνατότητες εναλλακτικής συμπεριφοράς. Πρόκειται όμως για αντίλογο προφανώς υπερβολικό και επί της ουσίας αβάσιμο.

Γ) Στο ευρύτερο όμως τμήμα του πληθυσμού το ποσοστό εμβολιασμών κυμαίνεται γύρω στο 30%. Αυτό είναι αρκετά καλό για την σύντομη σχετικά περίοδο που εφαρμόζεται ο εμβολιασμός, απέχει όμως ακόμη πολύ από το αναγκαίο για την ανοσία ομάδας (συνήθως αποκαλείται ανοσία αγέλης) ποσοστό που είναι περίπου 80%.

Έχουν ληφθεί σοβαρά μέτρα προώθησης των εμβολιασμών, θεωρείται όμως ότι πρέπει άμεσα και πριν ξεκινήσει ο επόμενος χειμώνας αυτά να ενισχυθούν με δραστικότερα ακόμη μέτρα που θα αφορούν τον γενικό πληθυσμό.

Επισημαίνεται από όλους τους αρμόδιους φορείς κάτι που είναι απολύτως λογικό: εδώ πλέον δεν έχουμε να κάνουμε με ηλικιωμένους, φυλακισμένους ή μετανάστες. Εδώ έχουμε τον οικονομικά ενεργό πληθυσμό. Όσο λοιπόν πιο γρήγορα ανοσοποιήσουμε το μεγάλο αυτό τμήμα του πληθυσμού τόσο πιο γρήγορα θα τρέξουμε ανεμπόδιστα στο δρόμο της ανάπτυξης και θα μπορέσουμε να καλύψουμε και τις μεγάλες απώλειες του 2020 και του πρώτου δμήνου του τρέχοντος έτους.

Στα μέχρι τώρα θετικά μέτρα που προώθησαν τον εμβολιασμό θεωρείται ότι ανήκουν τα ακόλουθα: Η υποχρέωση των μαθητών της Μέσης Εκπαίδευσης να εμβολιάζονται πριν την έναρξη του νέου σχολικού έτους ταυτόχρονα με την προσκόμιση πιστοποιητικού περί εμβολιασμού και των γονέων τους, η υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού στους δημοσίους υπαλλήλους που έρχονται σε επαφή με το κοινό και φυσικά η υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού στο νοσηλευτικό, ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Για την παραπέρα προώθηση όμως απαιτούνται άμεσα και περαιτέρω μέτρα.

Ως σοβαρές ιδέες που βρίσκονται κοντά ίσως στην θέσπιση και εφαρμογή τους θα πρέπει να θεωρήσουμε τις ακόλουθες: Η υποχρεωτική θέσπιση ενός εύκολα διακριτού σήματος που θα φέρουν οι εμβολιασθέντες κατά τον χρόνο και στον τόπο της εργασίας τους. Με αυτό τον τρόπο θα τηρούνται πολύ ευκολότερα οι κανόνες της κοινωνικής αποστασιοποίησης και επιπλέον θα διευκολύνονται στις συναλλαγές τους οι από πλευράς υγείας ασφαλείς πολίτες. Αυτό θα έχει ως δευτερεύουσα συνέπεια τον εξαναγκασμό των υπολοίπων σε άμεσο εμβολιασμό τους, γιατί προφανώς μόνο με αυτό το τρόπο η συμμετοχή τους στο οικονομικό γίγνεσθαι θα είναι ισότιμη και επιτυχής.

Επίσης πέρα από την τεράστια διαφημιστική καμπάνια που προωθεί την υπόθεση του εμβολιασμού θα αρχίσει να γίνεται και μαζική αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή sms στους μη εμβολιασθέντες και θα τους ζητείται να συμμορφωθούν στις υγειονομικές απαιτήσεις του καιρού μας.

Εάν πάρα ταύτα δεν κατορθωθεί να φθάσουμε στα ποσοστά που θέλουμε σε σύντομο χρονικό διάστημα, τότε ήδη υπάρχουν προτάσεις και για άλλα μέτρα όπως η επιβολή προστίμων, η στέρηση της φορολογικής ενημερότητας ή και η ευρύτερη και καθολική χρήση του διακριτικού σήματος που θα ξεχωρίζει τους εμβολιασθέντες (ας τους ονομάζουμε ασφαλείς) από τους άλλους που για ευκολία μπορούμε να τους αποκαλούμε επικίνδυνους ή ανασφαλείς. Στην τελευταία περίπτωση το μέτρο δεν θα έχει εφαρμογή μόνο για την εργασία αλλά και για την κοινωνική ζωή. Μπορεί δε να συνδυασθεί με πρόσθετες απαγορεύσεις και προβλέψεις ανάλογες με τις επιτυχημένες πολιτικές που εδώ και λίγα χρόνια εφαρμόζονται για το κάπνισμα και τους καπνιστές.

Δαβίδ Σαρσ. Δούκας
Κοινωνιολόγος

**(για την αντιγραφή Δημήτριος Δούκας Σουφλήρης, Δικηγόρος)*